



Om 10.00 uur vertrekt de wandeling vanaf het startpunt Eethuis de Diepen.

Verzamelen op de parkeerplaats bij Eethuis de Diepen. (zie plattegrondje). Zwarteweg 60 Milsbeek

De wandeling is niet geschikt voor wandelwagens en rollators. De duur is ca. 2 uur.

17 september 1944 waren de luchtlandingen van de Geallieerden hier net aan de andere kant van de St Jansberg.

Deze wandeling duurt ongeveer 2 uur en is 3,5 km lang. Gids Martien zal iets vertellen over de geschiedenis van dit gebied: hoe de heuvelrug is ontstaan, over de vele bewoners van de Romeinse tijd tot nu. Ook zal er gesproken worden over de Tweede Wereldoorlog, toen in dit gebied hevig is gevochten .

Zowel natuur als cultuur komen ruimschoots aan bod.

De wandelaars moeten wel redelijk ter been zijn omdat het een heuvelachtig terrein is.

Aanmelden is niet nodig. De wandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten van de organisatie van de wandelgidsen wordt gewaardeerd.

