

De Kroon

Iedereen kent wel tuincentrum De Kroon Flowers aan de Bloemenstraat. Het woonhuis is een van de oudste panden van Milsbeek.

In 1629 was de burcht Genneperhuis bezet door Staatse troepen. Dit leger maakte een begin met het versterken van het kasteel om de Spaanse legers beter te kunnen weerstaan. Uit oude documenten blijkt dat er toen in Milsbeek ongeveer vijftig huizen en boerderijen stonden. De Staatse troepen dwongen de Milsbekenaren in 1629 om hun huizen af te breken en alle daarbij vrijkomende bouwmaterialen naar het Genneperhuis te brengen. Daar moesten ze vervolgens meewerken om de burcht te versterken. De Drost van Kleve meldde rond 1650 dat er nog maar drie woningen in Milsbeek bewoond konden worden.

Nadat Franse troepen in 1710 het Genneperhuis definitief opgeblazen hadden, kon er in Milsbeek weer gebouwd en gewoond worden. In 1732 waren er volgens de Kleefse kadasterkaart al weer meer dan veertig woningen, waarvan vier aan het oostelijke deel van de Bloemenstraat in de buurt van het kroonwerk van het Genneperhuis. Op de plaats van De Kroon Flowers was toen een boerderij met drie bijgebouwen. De ankers op de voorgevel van het woonhuis tonen het jaartal 1739; waarschijnlijk is het voorhuis in dat jaar aangebouwd of vernieuwd. Alleen het voorhuis is nog oud; de overige gebouwen zijn in de loop der tijd vervangen of afgebroken.



De Kleefse kaart met in het midden De Kroon



*Ets van de boerderij De Kroon door Bernard van Dam
(© Stichting Bernard van Dam)*

De boerderij en verscheidene omliggende percelen waren in 1732 eigendom van de Erben Peter Krohn. Of de boerderij is genoemd naar de bewoners Krohn of naar het vlakbij gelegen "kroonwerk" van het Genneperhuis is niet duidelijk. De Kroon was vele jaren een van de grootste boerderijen van Milsbeek.

Rond 1800 onteigenden de Franse heersers veel eigendommen van grootgrondbezitters. De Kroon werd zo in 1802 eigendom van Hendrik Stoffelen. Hij schonk de boerderij in 1846 aan zijn dochter Trui, in de schenkingsakte vermeld als "herbergiersche"; zij had er dus blijkbaar een herberg. Trui trouwde met Gennepenaar Hendrik Goossens waardoor de boerderij eigendom werd van de familie Goossens. De kinderen Goossens werden in Milsbeek steevast genoemd met de bijnaam "..... van de Kroon". De familie Goossens zou De Kroon blijven bewonen tot 1980. Na het overlijden van de laatste bewoonster Marie Goossens verkochten de erfgenamen de boerderij aan H. van Lent. Diens zoon Paul vestigde er zijn tuindersbedrijf, nu De Kroon Flowers.

Teun Theunissen