

- Persbericht -

Vredestuin Milsbeek plant eerste boom

Op zaterdag 25 november om 11:00 uur wordt de eerste boom geplant in de Vredestuin in Milsbeek.

Aanleg van de Vredestuin

Het stuk land achter de kerk in Milsbeek, naast het Ereveld, is nu nog niet in gebruik, maar blijkt zeer vruchtbare grond voor een vredestuin. De Vredestuin staat voor een belangrijke markering in de wereld. Een plek waar vrede zich welkom voelt. Om in de toekomst en voor de toekomst inspiratie te bieden op een hoger niveau. Het is een (ontmoetings-) plek waar bezoekers bezinning en rust kunnen vinden. Iedereen zal er welkom zijn, elke religie, alle leeftijden. Hoe prachtig is het dat er een fysieke plek voor vrede komt.

Vredesboom en bankjes

Het planten van deze vredesboom, is de start van de aanleg van de Vredestuin. Gemeente Gennep steunt dit project door de eerste boom te doneren. Ook Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (SCM) is enthousiast en twee bankjes zullen onthuld worden die geschonken zijn aan SCM door Milsbekenaar Chris Janssen uit de opbrengst van de Collecte tijdens zijn uitvaartdienst.

‘De vredesboom die we planten is een witte den, een Pinus strobus. Deze blijft het hele jaar groen en is over de hele wereld geliefd. Hij symboliseert vrede, kracht, bescherming, veerkracht en een lang leven.’ volgens initiatiefnemer Marion Verweij.

Laarzen aan en schoffel mee

De tuin is nu nog een stuk land met hoog gras, er moet veel gebeuren en alle hulp is welkom. Iedereen die wil, is vanaf 10:45 uur uitgenodigd om bij dit bijzondere moment aanwezig te zijn. We planten de eerste boom, en plaatsen de eerste banken, als symbolische start voor een prachtige Vredestuin. “Alle hulp is welkom! Doe je laarzen aan en neem een schoffel, hark of schop mee. Hoe geweldig zou het zijn als we nu al met omwonenden en iedereen die zich hierbij betrokken voelt, een begin kunnen maken met de grond om te spitten?!” zegt Chris Mak, die ook betrokken bij de vredestuin is. “Een kannetje thee of koffie meenemen om te delen mag natuurlijk ook.” voegt Enny Hoenselaar uit Milsbeek, en enthousiast gemaakt door Marion, eraan toe. “Het wordt dan gezellig en net-werken in vrede!”

Meer lezen over de vredestuin en stemmen op dit project?

Vredestuin Milsbeek is als project ingediend bij Kern met pit. Vanaf 20 december kun je stemmen: <https://www.kernmetpit.nl/projecten/inschrijvingen+2024/2589149.aspx>