

VREDESTUIN MILSBEEK PLANT EERSTE BOOM

Zaterdag 25 november ontving Vredestuin Milsbeek haar eerste boom. Naast het bijzondere moment van het planten van de eerste boom werden ook de eerste bankjes geplaatst, aan Stichting Cultuurbehoud Milsbeek geschonken door Milsbeekenaar Chris Janssen uit de opbrengst van de collecte tijdens zijn uitvaartdienst.

In de Vredestuin (rechts naast het Milsbeek War Cemetery achter op het kerkhof) werd wat getuiniert, koffie en thee hielden ons warm, en vredige wensen waren aanwezig. Een mooie viering van een mooi moment.

De Vredestuin staat voor een belangrijke markering in de wereld. Een plek waar vrede zich welkom voelt om in de toekomst en voor de toekomst inspiratie te bieden aan een hoger niveau. Het is een (ontmoetings-)plek waar bezoekers bezinning en rust kunnen vinden. Een plek van welzijn en vrede.

VREDESBOOM

De vredesboom die geplant is, is een witte den, een Pinus strobus. Deze blijft het hele jaar groen en is over de hele wereld geliefd. Hij symboliseert vrede, kracht, bescherming, veerkracht en een lang leven.

De witte den is de boom van vrede waaronder de vijf stammen van de Noord-Amerikaanse stam, de Iroquois (Haudenosaunee) elkaar ontmoeten in hun proces van eenheid en om consensus te bereiken over belangrijke beslissingen. Wat de Iroquois onderscheidt van andere systemen over de hele wereld is de vermenging van wetten en waarden; de wet, de samenleving en de natuur zijn gelijkwaardige partners.

Beslissingen worden genomen op basis van het zeven generatieprincipe. Naties wordt geleerd om de wereld waarin ze leven te respecteren en te waarderen, omdat ze deze lenen van toekomstige generaties. Stel nu dat deze tuin iets betekent voor de komende zeven generaties die na ons komen?

Je kunt meer lezen over dit initiatief op <https://www.kernmet-pit.nl/projecten/inschrijvingen+2024/2589149.aspx>

MISSCHIEN WIL JE WEL MEEDOEN?

De tuin heeft tuinmannen of -vrouwen, bouwvakkers, fondsenwervers, kunstenaars, website experts, gastheren en -vrouwen nodig. Kortom, iedereen met een verlangen naar vrede kan een bijdrage leveren. Stuur een e-mail naar vredestuin-milsbeek@gmail.com

Ga voor actuele activiteiten en bijdragen voor de vredestuin naar www.milsbeek.com.

