



MILSBEEK

VREDESTUIN IN MILSBEEK GEOPEND

Gepubliceerd 1 dag geleden



In Milsbeek is zaterdag een bijzondere stap gezet in de richting van wereldvrede. Een White Pine, ook wel bekend als de Witte Den, werd geplant in de nieuw geopende Vredestuin. Dit initiatief, onder leiding van Marion Verweij, is een baken van hoop te midden van de wereldwijde uitdagingen.

Vredestuin

Het idee van een Vredestuin vindt zijn oorsprong ver terug in de geschiedenis, in het jaar 1701 om precies te zijn. Toen werd in Montreal, Canada, het Verdrag van de Grote Vrede ondertekend, met als doel de conflicten tussen diverse indianenstammen en de Canadese overheid te beëindigen. Als symbool van deze vrede werd een White Pine geplant met de plechtige woorden:

“Ik plant de boom van de vrede – een grote den – onder hem begraaf ik alle oorlogsinstrumenten.”

Deze Vredesboom groeide uit tot een internationaal symbool van vrede. Vandaag de dag, te midden van toenemende wereldwijde spanningen, opende Marion Verweij in Milsbeek de deuren van de Vredestuin door het planten van een White Pine. De tuin zal verder worden ontwikkeld, naast het Canadese Oorlogskerkhof, als een levend monument voor vrede en harmonie.

WE ARE PEACE

In een verklaring benadrukte Verweij het belang van het nemen van actie in de huidige mondiale context:

“Met het oog op de huidige situatie in de wereld, die steeds erger wordt, ben ik blij dat mijn droom werkelijkheid wordt in Milsbeek. De Vredestuin is bedoeld om nu de beslissing voor vrede te nemen, want elke dag zijn er meer mensen die bewust vrede wensen. Vrede in jezelf brengt vrede in de wereld. Laten we onze fantasie de vrije loop laten en actief bijdragen aan vrede in deze wereld!”

De Vredestuin staat open voor iedereen die wil bijdragen aan een wereld van vrede en harmonie. Het is niet alleen een fysieke tuin, maar ook een symbolische plek waar mensen worden aangemoedigd om actief vrede te verspreiden, van binnen naar buiten.



Vredestuin in Milsbeek geopend

Witte Den

Met een White Pine als het centrale kenmerk, wordt gehoopt dat deze tuin een bron van inspiratie zal zijn voor velen die streven naar een wereld waarin “WE ARE PEACE” geen lege woorden zijn, maar een levende realiteit.



- A= Bruggetjes
- B= Stromend water
- C= Groene planten
- D= Gele planten
- E= Terras met balustrade en trappetjes
- F= Blauwe pagode met fontein in het midden
- H= Bankjes waarop gezeten kan worden met voeten in stromend water
- G= Paden
- = Bomen
- = Bomen



Vredestuin Milsbeek

In de schaduw van de Witte Den worden oorlogsinstrumenten begraven, terwijl de wereld hoopvol uitkijkt naar een toekomst van vrede, verbroedering en begrip.

Schoofoto's CultuurBehoud Milsbeek en nog veel meer. f

on Saturday

Vandaag, 25 november 2023, is de vredesboom geplant in de Vredestuin en zijn twee bankjes in gebruik genomen. De bankjes heeft SCM geplaatst ter nagedachtenis aan Chris Janssen, oud-bestuurslid en archivaris van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. De weduwe van Chris nam na het doorknippen van het lint, als eerste plaats op het bankje. Een familielid liet meteen weten daar nog vaak te zullen terugkomen.

👍 23 🗨️ 5 ➡️ 1

VERWANT



THE COLOURS OF CHRISTMAS

🕒 3 dagen geleden



BRANDBRIEF: "MILJOENENPROJECT IN DUISTERNIS"

🕒 6 dagen geleden



GEMEENTE KOOPT T TREFPUNT

🕒 19 november 2023



VIOS/SPES TRIOMFEERT TEGEN DDW

🕒 19 november 2023