

De familie Loet ten Haaf van de Zwarteweg

Bijna op de Zwarteweg staat al vele jaren een boerderij, de achterkant naar de weg gekeerd waardoor de mooie voorgevel niet zichtbaar is. Hier een korte beschrijving van de historie van deze boerderij.



Al in 1732 stond hier een boerderij, maar dan aan de overkant van de zandweg langs de huidige boerderij, eigendom van de 'Erben Johann Maas'. De zandweg was toen een belangrijke doorgaande weg die doorliep tot De Kroon aan de Bloemenstraat. Halverwege kon je afslaan naar Gennep over de Smelenkamp of richting Mook en Middelaar via de Oudebaan of het Sprokkelveld. De boerderij en omliggende grond bleef meer dan twee eeuwen in bezit van de familie Maas. Rond 1800 bouwde de familie de huidige boerderij erbij waarin de familie Maas daarna steeds heeft gewoond. De oudste boerderij werd soms bewoond door familieleden, maar werd ook verhuurd.

Rond 1900 woonde in de nieuwe boerderij Dorus Lamers. Hij was er ingetrouwd met Marie Maas en werd daarom 'Dorus Maas' genoemd. Ook de kinderen Bert, Toon, Thei, Grad, Wim, Jan, Drikus en Door werden Maas genoemd in plaats van Lamers. Dit is een mooi voorbeeld hoe een oorspronkelijke (familie)naam gedurende meerdere generaties als

bijnaam blijft fungeren voor alle latere bewoners van een huis. Dochter Door trouwde thuis in met Johann van Zwamen. De overige kinderen bleven vrijgezel, ze werden wel 'de gekke Maazen' genoemd omdat ze zich soms vreemd gedroegen. Door schonk rond 1930 een deel van haar grond aan de overkant van de Zwarteweg aan de Parochie voor de bouw van de nieuwe kerk van Milsbeek.

Johann van Zwamen was van Duitse afkomst. Na de oorlog werden eigendommen van in Nederland woonachtige Duitsers geconfisqueerd. Om dit te voorkomen zijn Johan en Door formeel gescheiden waarbij hun eigendommen op naam van Door kwamen. Zo bleven de boerderij en de grond in het bezit van de familie. Johan vertrok naar Kleef maar kwam wel wekelijks op bezoek bij 'zijn ex'. Doors broer Drikus heeft nog lang bij Door ingewoond maar is in 1956 verongelukt op de Rijksweg. Pèt Cobussen heeft de boerderij enige tijd van Door gepacht en er toen ook gewoond.

In 1956 vestigde Loet ten Haaf van de Aaldonk zich op de boerderij. Hij wilde graag boer worden en had van 'Marie van den Alde Tol' (Goossens) de tip gekregen dat Door de boerderij opnieuw wilde verpachten. Loet kocht de pacht af van Pèt Cobussen. Hij had in die tijd al verkering met zijn latere vrouw Cis. Maar omdat Door 's nachts bang was ging Loet er later ook slapen. "Ik heb met Door gehokt" zou hij later schertsend zeggen.

Na hun huwelijk is Cis bij Loet op de boerderij komen wonen. In 1962 kochten Loet en Cis de boerderij. Door heeft nog enige tijd bij hen ingewoond. Ze had bij de verkoop van de boerderij alles tot in de puntjes geregeld. Bij de notaris was precies vastgelegd dat ze twee kamers had en het gemeenschappelijk gebruik van de gang en de kelder. Ook behield ze het gebruik van een kippenhok en de helft van de moestuin en van het fruit en had ze recht op 'zeven honderd pond' aardappelen per jaar. Hoe kreeg ze die naar binnen gewerkt?



Teun Theunissen