

Chris Janssen of Chris van "den dikke Piet".

Chris is ene echte Milsbékse die hier geboren en getogen is , maar ook vele jaren buiten Milsbeek heeft gewoond. Na zijn pensionering zijn Chris en Annette in Milsbeek komen wonen en heeft Chris zijn activiteiten voor verenigingen en kerk voortgezet. Een van zijn vele activiteiten was bestuurslid van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Vrij snel na de oprichting in 2005 van deze stichting is Chris tot het bestuur toegetreden en heeft tot 2012 als bestuurslid gefunctioneerd en is daarna tot heden altijd vrijwilliger gebleven van onze stichting.

In 2011 schreef de toenmalige voorzitter in zijn aanbevelingsbrief aan de koning voor de aanvraag van een koninklijke onderscheiding het volgende:

Chris is binnen onze stichting specifiek belast met het opzetten en bijhouden van het archief van onze stichting, het behoud van de kerkelijke kunst en het kerkelijk erfgoed waaronder oude grafstenen.

Hij heeft in deze hoedanigheid een archief opgezet waarin naast de organische taken van de stichting, historisch materiaal en alle zaken waarover publicaties in de media plaats vinden, worden bewaard.

Verder heeft hij vorig jaar voor het publiek een beschrijving gemaakt van het kerkelijk erfgoed dat in en rond de RK kerk van Milsbeek te zien is.

Chris is een zeer actief bestuurslid van onze stichting die vaak met nieuwe ideeën komt en altijd bereid is anderen in hun taken bij te staan.

Deze en vele andere aanbevelingsbrieven hebben er toe geleid dat Chris in 2012 een welverdiende koninklijke onderscheiding heeft ontvangen..

Een van de kenmerken van Chris was dat hij al zijn werkzaamheden verrichte in alle rust en meestal in archieven of in oude documenten zat te neuzen. Ook bezocht hij samen met Annette vele kloosters en andere plaatsen waar ze iets over de geschiedenis van Milsbeek konden vinden.

Hij was niet de persoon die op de voorgrond wilde treden maar in alle eenvoud zijn werkzaamheden uitvoerde. Hij was altijd een geweldig persoon als hij op bezoek kwam, hij had altijd leuke verhalen over zijn levenservaringen , maar had ook oog voor anderen. Deze verhalen werden door hem ook op papier gezet en verschijnen dan in bladen die in ons dorp worden bezorgd. In "Op de Milsbék" staan deze week nog twee verhalen van zijn hand.

Ook voor onze stichting heeft Chris het archief opgezet om documenten en foto's te bewaren. Er zijn toen speciale brandwerende archiefkasten aangeschaft en alles moest netjes bewaard worden in zuurvrijemappen.

Chris was een echte wandelaar, voor onze stichting heeft hij geholpen bij het uitzetten van wandelroutes en deze ook onderhouden. Tevens is hij enkele jaren wandelgids geweest van de wandelgidsen Milsbeek met als specialiteit de kerk en haar directe omgeving.

Chris bedankt voor alles wat je voor de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek hebt gedaan en voor de overige verenigingen en personen in Milsbeek.

Rust zacht.